

# SOCKENBLADET

Frinnaryds Hembygdsförening Årgång 41 2019



**FLYKTING** under kriget **BYALAGETS** lokal **NOSTALGIVANDRING**  
i Frinnaryd **MEJERIFÖRENINGEN** 1928 **OSKAR OCH AGGE** följer  
spåren **AFFÄRERNA I SUNHULT** på 50-60-talet **JUL PÅ ORREBO**  
mysig start på julen **HEMBYGDSMUSEET** i Öringe **SJÖSTRÖMS**  
memoarer **DET HÄNDER MYCKET** i frinnaryd **JOHAN** fixar din bil



# Frinnaryds Hembygdsförening

Medlemsavgiften är 50:-/person eller 150:- för en familj. Du kan betala via bankgiro 5644-6347 eller till Birgitta Kellner, tel 0140-203 44.

Vi hälsar såväl gamla som nya medlemmar välkomna i vår förening.

Henry Sjöstrands böcker om Frinnaryds socken kan köpas genom Hembygdsföreningen.

*Hembygdsboken, 50:- (OBS!),*

*Nordmåländska bilder, 134:-*

Sockenbladet kostar 30:-

Kontakta Hembygdsföreningens ordförande.

## Föreningens har fått en ny hemsida

Arbetet med den nya hemsidan är nu klart. Den gamla hemsidan stängdes ner vid årsskiftet och numera gäller endast den nya versionen. Vi vill ge ett stort tack till Henry

Sjöstrand som ägnat mycket tid under hösten med att överföra och uppdatera föreningens nya hemsida som du kan finna på följande adress: [www.hembygd.se/frinnaryd](http://www.hembygd.se/frinnaryd)

## Aktiviteter 2019

**Onsdag 13/3 19.00**

**Årsmöte i Hembygdsgården.** Filmen om Malte Liewen Stjerngranat. Föreningen bjuder på kaffe.

**Torsdag 11/4 17.00**

**Vårrojning** av Hembygdsparken och styrelsemöte. Föreningen bjuder på kaffe.

**Lördag 27/4 09.00**

**Arbetsdag**

**Tisdag 7/5 17.00**

**Fagning** i Majmålen

**Lördag 18/5 10.00**

**Torpvandring** i Tockarp och Dagstorp. Samling vid parkeringen vid Frinnaryds kyrka. Tag med kaffekorg.

**Onsdag den 12/6 18.00**

**Kyrkogårdsvandring**

Tag med kaffekorg

**Lördag 6/7 08.00-10.00**

**Loppmarknad** i Hembygdsgården Servering.

**Torsdag 25/7 17.00**

**Slätter** i Majmålen. Ta med kaffekorg och lämpliga redskap. Föreningen bjuder på ostkaka.

**Söndag 18/8 11.00**

**Logmöte** i Hembygdsgården Frikyrkan ansvarar. Tag med kaffekorg.

**Torsdag 19/9 19.00**

**Filmkväll** i Hembygdsgården.

**Lördag 26/10 07.00**

**Yste**

**Onsdag 13/11 19.00**

**Braskväll** i Hembygdsgården. Kalle Bäck medverkar. Föreningen bjuder på kaffe.

**Lördag 14/12 14.00**

**Julmarknad** i Hembygdsgården Ostauktion kl. 15.00. Servering.

## Hembygdsgården Sockenbladet

ISSN 1651-1468

Hembygdsgården i Sunhultsbrunn hyrs ut för mindre sammankomster. Hyran av storstuga och kök 200:- Hyra av storstuga, kök och kyrksal 300:- Samlingarna visas efter önskemål. Kontakta Hans-Åke Björklund, tel. 070-230 18 36

Frinnaryds Sockenblad utkommer en gång per år. Vi hoppas det blir en angenäm läsning. Sockenbladets redaktionskommitté: Hans-Åke Björklund, Arne Thorebring, George Sunbring, Mikael Gripe samt Staffan Hellgren. Vi tar gärna emot tips och idéer beträffande innehållet i Sockenbladet. Omslagsbilden: Kyrkogårdsvandring vid Frinnaryds kyrka den 7/6. Foto: Staffan Hellgren



Frinnaryds hembygdsförening: Styrelse: Ordförande Hans-Åke Björklund tel: 070-230 18 36 Magnus Ljunggren vice ordförande, Harald Runnestad sekreterare, Birgitta Kell-

ner, kassör och ledamöterna Tobias Andersson, Gert Karlsson, Ulla Larsson, Zandra Rydén, Tomas Axelsson och Agneta Klingvall-Simonsen.

Org.nr. 826500-5275  
Bankgiro 5644-6347  
[frinnaryds.hembygdsforening@gmail.com](mailto:frinnaryds.hembygdsforening@gmail.com)  
[www.hembygd.se/frinnaryd](http://www.hembygd.se/frinnaryd)

## PERSONUPPGIFTER FRINNARYDS SOCKEN 2017

### FÖDDA

Jonas Hellgren	Hulu	2018-01-02
Clara Andersson	Sunhult	2018-07-01
Milo Rydestrand	Frinnaryd	2018-09-04
Saga Johansson	Sunhult	2018-09-12
Ester Göransson	Frinnaryd	2018-09-16
Hugo Jönsson	Frinnaryd	2018-11-08
Eira Bülow	Frinnaryd	2018-11-21

### AVLIDNA

Göran Bunne	Sunhult	1935-09-05	2018-01-12
Kurt Lindqvist	Frinnaryd	1930-10-14	2018-02-02
Ingemar Allvin	Tranås	1925-04-24	2018-06-17
Irene Karlsson	Lyckås, Sunhult	1925-03-22	2018-06-22
Britt-Marie Viberg	Tranås	1941-08-27	2018-09-16
Julia Djerf	Södra Sunhult	1940-01-08	2018-10-16

### SOCKNENS FOLKMÄNGD

uppgick 2017-12-31 till 740 personer, en minskning med 15 personer sedan förra årsskiftet.

### TIDNINGSARTIKLAR

från trakten hittar du på hemsidan [www.frinnaryd.com](http://www.frinnaryd.com)

### Socknens folkmängd per den 31 dec 2018

	Kvinnor	Män	Totalt
Frinnaryds tätort	116	129	245
Sunhults tätort	150	148	298
Frinnaryds glesbygd	52	54	106
Sunhults glesbygd	46	45	91
Totalt	364	376	740

## TORPVANDRING I DAGSTORP OCH TOCKARP

**Lördagen den 18 maj**  
**Kl. 10.00**

Samling vid Frinnaryds kyrka  
**VÄLKOMNA!!**

Välkomna på  
**11-KAFFE**  
I FRINNARYDS HEMBYGDSGÅRD  
I SUNHULTSBRUNN  
Tisdagar jämna veckor

Kyrkan och Hembygdsföreningen

**KYRKOGRÅDSVANDRING**  
**2019**

**Frinnaryds kyrkogård**  
**Onsdagen den 12 juni**  
**Kl. 18.00**  
**VÄLKOMNA!!**

## ÅRSMÖTE

Vi kallar härmed till årsmöte i  
Hembygdsgården

**onsdagen**  
**den 13/3 kl. 19.00**

Film om Stierngranat  
Kaffe

**VÄLKOMNA!!**  
Styrelsen

## HAR DU LOPPIS- GREJOR?

Ring så hämtar vi:  
Hans-Åke Björklund  
tel. 070 - 230 18 36

*Frinnaryds Hembygdsförening*

**11-KAFFE I BYGDEGÅRDEN**  
**I FRINNARYD**

Varje fredag kl 11.00



# Farmor var med i den danska motståndsrörelsen

I slutet av augusti 2018 fick hembygdsgeningsen besök ifrån Danmark. Det var Inga Mogensen, en kvinna vars farmor blev flykting i Sverige på grund av att familjen var aktiv i den danska motståndsrörelsen, som besökte Frinnaryd tillsammans med sin man Sten.

Ingas farmor kom att tillbringa en tid som köksansvarig på Brunngården i Sunhultsbrunn, innan hon hamnade på Scoutskolan i Gränna. På Gränna Museum finns en liten bok som handlar om denna skola. I den fanns också bilden av henne som återges här nedan.

Vid besöket i Frinnaryd kunde jag berätta och visa vad som skrivits om Brunngården i Sjöstrands böcker om hembygden och i Sockenbladet. Tyvärr fick vi inte besöka Brunngården varken inomhus eller utomhus av integritetsskäl.

Under tiden i Sverige skrev farmodern dagbok. Sex stycken blev det och dessa har donerats till Frihedsmuseet i Köpenhamn.

Inga har nu skrivit en artikel för Sockenbladet, om farmor Louise flykt till Sverige och vistelse i Sunhult.



Sten Christensen och Inga Mogensen

/Hans-Åke Björklund

## 14. juni 1944.

Sent om kvällen denna dag möts 3 personer i mörkret och i ösande regn på en brygga norr om Köpenhamn. De kommer osedda ombord på en liten fiskebåt. Senare kommer ytterligare 4 personer. Alla 7 göms i det lilla lastrummet tills de nästa dag då båten efter en tysk inspektion kan segla ut på sin "fisketur". Sent på eftermiddagen den 15. juni öppnas luckan till lastrummet igen, och den svenska kustpolisen önskar dem välkomna till Sverige.

En lotsbåt tog dem in till Falsterbo. Den ena av personerna var min fars mor, Louise Mogensen, född Friis, på 59 år. Så började hennes tillvaro som flykting till och i Sverige, en tillvaro som slutade först den 5 maj 1945 då Danmark blev fritt. Hemma och bland andra flyktingar blev hon endast kallad "Bedstemor".

Tiden som flykting var utmanande för alla. Ett sätt för Bedstemor att komma igenom den svåra tiden var att skriva dagbok. Det blev till 6 stycken i allt. Noga och sirligt dag för dag om stort och smått, i början med blyertspenna och i häften som hon kunde få tag i, senare i pärmböcker och med bläckpenna som hon kunde köpa. Hon skrev om stort och smått, om sorger och död, och om där var tillräckligt med köttbullar till alla.

I Malmö kom hon till "ett hem för flyktingar". Här blev alla och allt registrerat, både personen och vad denna hade med sig av kläder och av pengar, och de fick mat. Många hade inget med sig. Bedstemor skriver inte vad hon hade med sig, men det var inte mycket, hon hade kort tid till att förbereda sin flykt. Men litet pengar hade hon fått med sig. Kläder eller kappsäck var det inte plats till på båten. "Det er utroligt hvad der blev givet af tøj til alla, for vi havde jo ikke ret meget. De tilbød også mig tøj, men da jeg håbede at få lejlighed til at fortjene noget selv, sagde jeg nej tak". Detta skulle vara symptomatisk för henne som flykting – hon ville klara sig själv och inte vara till belastning för någon.

En hel dag går med registrering. Hon uppger önskan om att själv tjäna pengar och registrerar sig med önskan om husligt arbete. Dagen går också åt till att få kontakt till sin dotter, min pappas syster, som också var flytt till Sverige. Det lyckades. Redan nästa dag, alltså den 17 juni kommer hon vidare: "næste dag klokken 12.30 drog et helt selskab af sted, alle herrer til en lejr lidt for vor, jeg kom med et ungt ægtepar til en lejr for gifte. Der var vidunderligt skönt, Sunhultsbrunn hedder stedet. Det ligger på vejen til Stockholm ikke så langt fra Jönköping. Vi kørte til en station Finnellyd og derfra med bil gennem en pragtfuld egn i Småland". Senare skriver hon "Gud skal ellers vide at der ikke er meget at glæde sig over her".

Tiden blev svår. Fast förläggningen är primitiv ("där finns inte ens en spik på väggen att hänga sina kläder på, och ingen spegel") skäms hon över sina landsmän som hon tycker är allt för fulla av kritik, och som är oärliga. Hon reser med bussen till Tranås och köper



Bedstemor Louise Mogensen



"Næste dag kl. 12.30 drog et helt selskab af sted, alle herrer til en lejr lidt for vor, jeg kom med et ungt ægtepar til den lejr for gifte - desværre - tror jeg nok, jeg kan sige. Der var vidunderligt skönt, Sunhultsbrunn hedder stedet, det ligger på vejen til Stockholm ikke så forfærdelig langt fra Jönköping. Vi kørte til en station Finnellyd og derfra med bil 7 km gennem en pragtfuld egn i Småland."

en kappsäck som hon kan låsa, för där är ingen nyckel till dörrarna, "så enhver kan gå ind og hente hvad de vil, og det er ikke alle af mine landsmænd her der er til at lide på". I förläggningen bor mest familjer, och många har bott där under en längre tid. I många fall har mannen i familjen fått arbete och rest, medan resten av familjen har stannat. "Många grälar så huset skakar".

Redan dagen efter sin ankomst "erklærede hende, der laver maden, at hun drog af i morgen". Eftersom hon hade registrerat sig med önskan om att arbeta och helst med husligt arbete blir hon tillfrågad om att ta "kommandoen" i köket. Hon vägrar detta, det är att vara ansvarig för matlagning för 60-70 personer, och hon har ingen erfarenhet av att vara köksa för så många. Till slut accepterar hon dock att vara köksa tills de får tag i en annan. Hon får veta att där är ytterligare 2 som arbetar i köket. Dessa smiter dock redan nästa dag, så hon är ensam med både ansvaret och själva arbetet.

3 veckor senare, den 9/7, skriver hon att hon är spänd över vad hon kommer att få i lön. Det har inte skrivits ett avtal om lön. Hon hade sagt att för henne var "lönen av mindre betydelse än medvetenheten om att göra sin plikt och hjälpa", vilket nu blir har lett till att hon uppenbarligen inte får lön. Men den 12/7 skriver hon: "I dag var jeg i Tranås og købte ind for de penge jeg har tjent her fra den 18 juni. Jeg fik en dejlig kamgarssommerfrakke for 100kr.", så någon lön har hon i alla fall fått.

Hon skriver endast om danskar på förläggningen. Men undantag av en mystisk man som visar sig att vara tysk

"infiltrator". Han blir bortförd av polisen. Det är dansk chef, "Oberstløjtnat", och antligen kommer det också en hjälp, en fru Jensen, som enligt Bedstemor inte är till hjälp över huvudtaget. Faktisk försvinner flera av Bedstemors saker, speciellt är hon mycket lessen över att hennes armbandsklocka försvinner. Den som hon har fått av sin pappa. Dessutom är hon ganska sjuk av svullna ben på grund av myggbett.

Där är mycket oro och gräl under kommande veckor. Hon skriver en del om det, men också hennes bekymmer för egna släktingar och situationen i Europa. Den 23/8 jublar hon över att Paris är befriat. Ungefär samtidigt skriver hon "Tyvärr har jag ju bundit mig hit, så jag ser det som min plikt att hålla ut. Jag hoppas de eviga skandalerna snart får ett slut".

Men problemen tilltar uppenbarligen. I september skriver hon nästan inget, hon "orkar inte bara skriva om det svåra". Hon slutar i Sunhultsbrunn den 1 oktober och kommer till en förläggning i Gränna. Här är hon tills Danmark blir befriat 5 maj 1945.

Jag har inte ännu läst allt hon skrivit från Sunhultsbrunn. Omedelbart ser det inte ut som att hon har kontakt med ortsborna i samhället. Hon skriver inte om det i alla fall. Men hon skriver om hur vackert det är när hon ibland har ledigt och går ner till sjön och svalkar sina trötta myggbitna ben.

## 15 juni 1948.

Precis 4 år efter natten på Öresund blev jag född. Jag fick namnet Inga Louise Friis Mogensen. Mina föräldrar berättade för mig att jag fick Bedstemors namn

för de egentligen hade dåligt samvete. De fick nämligen aldrig möjlighet att berätta för Bedstemor att jag var på väg. Hon dog november 1947. Så Bedstemor fick jag aldrig möta i levande livet. Men hon har ändå varit mycket levande i mitt liv. Fakta om Bedstemor som flykting och andra våldsamma berättelser från krigsåren berättades så många gånger i min barndom – så ofta att jag några gånger tänkte "kan Ni också ha annat att berätta?" Därför var jag faktisk lättad då min pappa den 24 oktober 1961 överlämnar Bedstemors dagböcker till Frihedsmuseet i Köpenhamn, med en klausul om vem som har lov att läsa dem. Som barn fick vi först lov att läsa dem "vid fyllda 30 år". För mig som 13-åring var det en skön känsla av att då har jag tiden framför mig.

## Sommaren 2018.

Som 70-åring börjar jag – som så många andra i samma ålder - att röja i papper och minnen och fotografier, och ställer frågan till mig själv – hur var det egentligen det var? Varför hörde jag inte bättre efter då medan jag hade möjligheten? Så jag reste till Frihedsmuseet och började läsa, 50 år efter att jag "hade lov" att göra det. Blyertsskriviet från den första tiden var svåra att läsa, så jag läste ytligt, men beslöt att det här skall jag läsa färdigt under vinterns lopp. Sen i annat sammanhang dök gamla vykort från Sunhultsbrunn upp. Tänk om jag kunde få reda på var hon var? Så kom jag i kontakt med Hans Åke och Frinnaryds Hembygdsgeningsen.

Tack för det.

/Inga Mogensen



# TORPVANDRING RUNT FRINNARYD



Ulf Lundberg och Martin Johansson grubblar över torparlivets mödor.

Årets torpvandring samlade ett 15-tal deltagare. Under vandringen berättade Hans-Åke Björklund historien om de olika torpen och deras innevånare.

Första stoppet skedde vid backstugorna Kultorp och Karlstorp som ligger på prästgårdens mark nära det tidigare ålderdomshemmet. Kultorp brann ner av våld vid sekelskifte. Omkring 1898, råkade invånaren Lars Magnus Stenberg, som bebott stugan från dess tillkomst, av misstag sätta eld på den,

så att den brann ner till grunden. Stenberg kallades allmänt 'Mässe i Kulä'. Han var tydligen en rätt originell person och sysslade bl.a. med att bränna tjära nere i Prästgårdsskogen. Stenberg var född 1827 i Frinnaryd och dog år 1900. Sista tiden överfördes han i församlingsboken till Fattigstugan. Karlstorp var en backstuga under Frinnaryds prästgård. Den kom till 1846 och låg mitt emot Fattigstugan/Ålderdomshemmet. Karlstorps första invånare var kyrkovaktaren Carl Johan Carlsson och hans hustru Anna-Karin Andersdotter. Hon blev änka 1864, dog 1900 och kallades för Stöta-Kari. Stöta-Kari tjänstgjorde en längre tid som sköterska i Fattighuset intill och var således den sista invånaren. Stugan ströks i församlingsboken 1900, ungefär samtidigt som det intilliggande Kultorp.

Vandringen gick vidare till Björkholmen eller Malmas-tugan som låg på N. Isaryds marker till vänster vid landsvägen mitt emellan gamla Ålderdomshemmet och N. Isaryd. Stugan flyttades från soldattorpet Näbbhemmet under S. Isaryd år 1903. Dåvarande soldaten Emil Malm köpte den enligt uppgift för 100 kronor. År 1961, 10 år efter Malms död, flyttades stugan igen, nu till Ralingsås. Där står den kvar ännu idag.

Nästa stopp skedde vid backstugan Jonstorp, belägen på åkern strax öster om vägen mellan Norra och Södra Isaryd. Åkern kallas ännu för Jonstorpagärdet. Stugan var bebodd till 1873 och tycks under sista tiden ha gått under namnet Haga. Sista invånare var Göran Peter Johansson, född 1822 och hustrun Johanna Petersdotter, född 1824. Stugan har troligen byggts av och fått sitt namn efter en Jonas Månsson, född 1769 i Frinnaryd och död i Jonstorp

Det sista stoppet skedde vid backstugan Sörhemmet i

Södra Isaryd där också soldattorpet Näbbhemmet och backstugan Svenstorp har funnits tidigare. Isaryds soldattorp kallades åtminstone under större delen av 1800-talet för Näbbhemmet. Förmodligen efter en tidigare soldat som hette Näbb. Torpet verkar ha legat lite avsides, ett gott stycke från vägen S. Isaryd – Hyltan. Den siste soldaten i Näbbhemmet var Karl Johan Edvard Säf, hustrun hette Hulda Christina Barbara Johansdotter. Dessa två flyttade från Näbbhemmet 1897.



Torpvandrare fr.v. Inga-Lill Lind, x Lind, Harald Runnerstad, Magnus Ljunggren, Ulf Lundberg

Torpet Svenstorp byggdes under nödåren på 1860-talet av bonden Göran Svensson (f. 1808). Där bodde han sedan med sin familj till 1871. Då lämnade man allt och emigrerade till Amerika. Det sades i folkmun att Göran Svensson själv inte trivdes i det nya landet och att han därför vid hög ålder tog sig hem till Sverige och Frinnaryd igen och att han skulle ha avlidit på Frinnaryds fattighus. Han skulle under sin Amerikavistelse ha tillägnat sig så mycket av amerikanskt språkbruk att han använde ordet *gå* (eng. *go*) i betydelsen *resa*, men den tidens Frinnarydsbor trodde att han verkligen menade att han hade gått till fots ända från Amerika. De tyckte följaktligen att hans påstående var en smula komiskt och det tycks ha blivit ett slags talesätt i bygden: Göran Svensson var den ende som hade gått hela vägen hem från Amerika.

Svenstorp beboddes under den sista tiden 1871 – 75 av makarna Karl Johan Vall, f. 1842 och Kristina Karolina Karlsdotter, f. 1850. Efter 1875 försvann stugan ur kyrkboken.

Dagen avslutades på Öringe där gårdens ägare Johan Örfeldt berättade om tidigare ägare och de förändringar av exteriören som skett på senare tid. Efter att vi tagit del av kaffekorgen på verandan berättade Johan om gårdens museum innan vi fick studera alla gamla verktyg och andra föremål som Johan och hans förfäder samlat in under många års tid. Också ett Härbre från Älvdalen, troligen från 1500-talet, som anskaffats under senare tid, besågs.

/Hans-Åke Björklund  
Staffan Hellgren

∞∞∞ Informationen om de torpplatser som besöktes är hämtad ur Henry Sjöstrands bok "Torp och backstugor i Frinnaryds Socken".



**Trädfällning och Trädgårdsarbete med RUT avdrag**

**Röjning och Manuell gallring**

**Hellgrens Trädvård**

Gustaf 070-33 62 522 • Melker 070-33 62 523 • info@htrad.se • www.htrad.se



*Alltid välkommen till oss i Aneby!*

Tel. 0380-806 60



## TVÄTTCENTER

I FRINNARYD AB      TIFF-Duken

VI TVÄTTAR ALLT ÅT ALLA - PRIVATPERSONER - INDUSTRI - SERVICE

TEL 0140-20100 - FAX 0140-20303 - WWW.TVATTCENTER.SE

## SUNHULTS GÄSTGIVERI

### Hotell Restaurang

Bygatan 16, Sunhultsbrunn  
Tel. 0140-211 00, 070-324 14 30

ÖPPETTIDER

VINTER: Månd-Tisd Stängt, Onsd-Sönd. 10.00-20.00

SOMMARTID: Öppet alla dagar.

— Vi tar även beställningar —

www.sunhultsgastgiveri.se

## /OPTIMERA/

DIN BYGGHANDEL i ANEBY

Tel 0380-584 600

www.optimera.se

Öppet: Månd - Fred 6.30-17.00. Lörd 9.00-13.00

ALLT INOM BYGG & TRÄDGÅRD

AGA – GAS – PRIMA GAZ GASOL

Br. Hyltbrings

# Ägg

Hyltan, Aneby | 070-207 66 79



Länsförsäkringar  
Fastighetsförmedling

Aneby: 0380-453 00 / Eksjö: 0381-100 10

Vi hjälper dig med din bostadsaffär



# HemBYGDSMUSEET I ÖRINGE

Det första vi ser när vi svänger in mot Öringe är ett gammalt härbre som står i slutningen upp mot gården. Själva gården har varit i familjens ägo sedan 1904 då den köptes av Johans farfars far C-O. Andersson.

Vi träffar Johan Örfelth på gårdsplanen framför det stora huset, och vandrar bort till museet. Johan berättar att han haft ett intresse för gamla bruksföremål sedan barnsben. Han började samla i sin ungdom – den gamla gårdens skrymslen och vrår var en skattkammare för någon med Johans intresse för gamla föremål. Sedan dess har han byggt på sitt privata museum på gården Öringe söder om Frinnaryd. Här har han samlat föremål som han dels hittat hemma på gården och dels köpt, främst på auktioner runt om i landet.

Vi vandrar igenom museet som är beläget i en gammalt ombyggt spannmålsmagasin från 1700-talet, där den nedre mitt-delen en gång i tiden troligen haft en genomfart för häst och vagn. Det gamla magasinets två våningar är indelade i olika avdelningar med olika typer av bruksföremål.

Första rummet är nästan som ett gammalt matrum med ett dukat matbord. Allt utom bestick, skålar och tallrikar, är handgjorda av trä. Här visar Johan upp en stor lusbräda. Den lades i sängen under madrassen och där gömde sig lössen under natten efter att ha ätit sig mätta. På morgonen slogs lössen av i spisen eller gavs åt hönsen att picka i sig. Den gamla vaggan som står under trappan användes faktiskt av Johans egna barn. Likaså den gamla barnungan som man hänger i en dörröppning. Johan visar också ett ovanligt rånjärn - ett järn som man bakade oblater i. 8 st i varje lagg.

Vi vandrade vidare uppför trappan och förbi en mängd gigantiska fällor för råttor och andra smådjur. Här finns låror och



Johan Örfelth framför sitt museum i Öringe.

bänkar. De liksom väggarna är fyllda av bruksföremål. Kärl, lås och nycklar.

Ena hörnväggen täcks av mängder av smidesbeslag, flera av dem är tillvaratagna efter branden i Öringe år 1929, då den gamla, ursprungliga mangårdsbyggnaden brann. På lären ligger smidesverktyg på rad.

Snickaravdelningen är fylld med gammaldags snickarverktyg. Hyvlar, klubbor, borrar och andra verktyg ligger prydligt upprada-



Så här kunde ett gammalt lantkök ha sett ut i början av förra seklet.



Lusbrädan – årets julklapp för 200 år sedan?



Ett av Johans fynd är rånjärnet för oblater.



Väggen med smidesbeslag



Med högågens hjälp bar man hem sitt hö.



Johan visar en gammal klövjesadel trä



Den gamla slaktmasken



Härbret från 1500-talet.



Snickarboden

de på den gamla hyvelbänken eller hänger på väggen. Vart man vänder blicken finns det föremål som väcker intresse.

Ett stort rum inrymmer gamla lantbruksredskap. Mitt i rummet står en gammal trumma, en rensningsmaskin för säd. Där står en gammal spark som Johan gav fem kronor för när han hittade den på skrårhögen dagen efter en auktion. På golv och väggar: korgar och redskap från en annan tid. Här visar Johan en högåge som man fällde ut och bar hem sitt hö med på de små torpen och backstugorna. Han visar också upp ett ovanligt redskap som man inte ser så ofta, en fällekratta. Det är en kratta med fem pinnar, som användes för att luckra upp jorden med, under svedjebruk.

Vi tittar på liar som hänger på en vägg. Små för barnen och stora för de vuxna. En lie har något som påminner om en håv instuckat i ett hål i orven. Det är en flykt, berättar Johan. - Ett litet tillbehör som underlättar när man samlar ihop säden till nekar. Vid ena kortväggen står en gammal Separator. En slags centrifug som troligen användes en gång för att skilja grädde från mjölken.

På en vägg hänger kobindslen - gjorda av sälg, trä och järn.

Här finns en liten Däckel för häst, svart i trä med ett utsnidad kors högst upp, den användes troligen till ett begravningsseki-page.

En gammal klövjesadel från Dalarna ligger bredvid. Den är helt i trä, med två olika årtal, 1782 och 1676. Denna användes för lastning och transporter av olika slag.

En stor slåde står mitt på golvet, omgiven av allehanda redskap.

Johan visar oss ett specialhjälpmedel och frågar om vi vet vad det är - en platt träbit med ett hål och ett 30 cm långt spår. Det visar sig vara ett putsdon som användes vid putsning av uniformsknappar. Träbiten trädde över den knapp som skulle putsas och skyddade på så sätt rocken!

Vid ena väggen står flera Spinnrockar. En har ett hjul som är ett par meter i diameter - en Långrock. Det finns inte så många Långrockar kvar. På Långrocken, som vevades för hand, spann man kanske kardgarn, ullgarn som inte kammats.

Sista rummet i museet är som en visthusbod. Johan visar en köttavla eller köttgälle, som man hängde korv och skinkor i. Längs krokarna har salt från köttet runnit och gjort att de känns nästan sammetlena, lite ludna.

Här finns kar för osttillverkning och laggkär för insaltning av kött. För förvaring av t.ex. mjöl finns flera kär tillverkade i ett stycke genom urholkning av stora stockar. Inga sprickor. Ett fantastiskt handarbete som kräver stor kunskap om hur ett levande material som trä beter sig när det bearbetas.

Mitt på bordet ligger ett par handfängsel i järn och, på bänken bredvid, en gammal slaktmask som ser en smula skräckinlagande ut.

En stenmangel står längs ena väggen. - När mangeln gick, åkte vi ungar med ovanpå stenlasset - till mammas förskräckelse, berättar Johan. - Hon var ju livrädd för att vi skulle klämma fingrarna på stenslädens kant!

Vårt besök Öringe slutar som det började. Johan visade oss härbret. Han märkte ner, hämtade det i Dalarna, och byggde upp det i Öringe 2014. För att utröna hur gammalt det var gjorde Johan ett dendrokronologiskt borrhör i träet. Det visade att timret i härbret troligen hade fällts under vintern 1568-69 i norra Älvdalen. I härbret finns ett tidstypiskt bord och stolar. Och ölkaggarna, som kanske hörde till, ligger där de ska på hyllan ovanför.

På något sätt passar det bra att det står här i Öringe. Johans kunskap och intresse för byggnadsvård syns överallt, här blir det väl omhändertaget.

/Staffan Hellgren



Bakom granhäcken vid avtagsvägen till Isaryd, bodde för många år sedan Karl-Erik Lindblad. Karl-Erik var en till synes flitig hobbyfotograf som under 40-talet gick runt bland grannar och vänner och fotograferade dem. Bilderna samlade han i pärmar där han också skrev ner sina egna humoristiska funderingar, tankar, iakttagelser och anekdoter, om personerna ifråga.

## LINDBLADS PÄRM

### Axel i Norrgården

Energi, envishet och klipskhet har gjort Axel rik. Han bär också syn för sägen beträffande dessa dygder! Look at the chin, and you get an idea of the man! Ingen haka kan skjuta fram vasare och mera småländskt än Axels, och kroppen är senig och smidig. Han arbetsförmåga är enorm och känd vida omkring.



Rut och Axel Johansson

Han var en av pappas bästa vänner, och bl.a. samarbetade de år 1927, då de tillsammans tog vägbygget Sunhult-Frinnaryd på entreprenad.

– Med åren har åtskilliga gårdar och fastigheter förvärvat av Axel och han äger f.n. Gårdebo, Norrgården, S.Isaryd (överlåtit till sonen Sigurd) samt ett antal hus i Frinnaryd. – Hans politiska inställning är hyperkonservativ för att inte säga reaktionär, och med tålmodsprövande sävlighet för han fram sina åsikter.

Till hans stora heder (o. till Ruths stora sorg) skall sägas, att han är hjälpsam och har bistått många med pengar, som inte alltid betalats igen.

Rut har en burlesk charm trots den hiskeliga materialism hon representerar, och hon var en av min barndoms favoriter. Hennes värdenormer är enkla och lättfattliga: ju större bankkonton, dess mer respektabla människor. Den som saknar pengar faller oftast inom kategorien 'sketusslingar'. Hon lamenterar också svårt över 'Vigfors'.

### Johan i Fridebo

Längst uppe i sockenallmanningen på gränsen mot Torpa och Östergötland bodde i närmare 50 år Johan Jonsson i Fridebo, född 1855. De sista åren av sitt liv tillbringade han i Ålderdomshemmet där han dog i januari eller februari 1949 som socknens äldste. Jag träffade honom endast vid några korta besök ett par år före hans död. Han var då i det närmaste blind men f.ö. rätt vital och berättade att han i sin ungdom varit rallare i Norrland och även att han "hogget möe ve åt Linbla å Axel i Norrgån".



Pastor Franzén hälsar på hos Johan i Fridebo.



### Vi utför

- Reparationer av dieselpumpar och spridare.
- Svarvning, fräsning, slipning mm.
- Hel- eller delrenoveringar av motorer.
- Försäljning av motorer, topplock, pumpar, filter och reservdelar.
- Vi har servicebil för fältarbeten.



Vi utför renovering av Dieselpumpar & Motorer • 0380-41992

MOTRAB Solrosvägen 5, 578 74 Frinnaryd  
Henrik@motrab.se Calle@motrab.se  
www.motrab.se

## INVIGNING AV STUGAN



Bea Stensson klipper bandet och inviger Byalagets samlingslokal i Sunhult! Ola Gustavsson framför Aneby Kommuns gratulationer.



Nästan hela styrelsen i Sunhults Byalag: fr.v: Daniel Stensson, Richard Orre, Lennart Harrysson, Rick Forsberg, Bea Stensson, Lotta Forsberg och Mia Mårtensson

Den 7 oktober var det äntligen dags för invigningen av Byalags stuga i Sunhultsbrunn. Stugan från skidbacken Talperna i Tranås som nu blivit en lokal i Sunhult användas till alla möjliga sammankomster och festligheter.

Ett 20 tal nyfikna hade samlats den här härliga höstdagen för att bevittna när Bea Stensson i Byalaget klippte invigningsbandet. Ola Gustafsson representerade Aneby kommun och gratulerade till ett väl genomfört arbete och gav beröm för Byalagets initiativ och allt ideellt arbete som lagts ned för att färdigställa stugan. – Sunhult har länge haft behov av en större samlingslokal som den här.

Bea bjöd oss att stanna kvar för att gå tipspromenad och sedan äta tårta och lyssna på hur det gick till när stugan hamnade i Sunhultsbrunn. Stugan består av en stor samlingslokal med plats för gott och väl 50 sittande gäster och har ett trevligt och praktiskt kök. Den är bra anpassad för funktionshindrade personer med både vad gäller entréramp och toalett. Det verkar som om Byalaget har tänkt på det mesta.

Bea och Daniel berättar att själva köpet och flytten föregicks av många och krångliga byråkratiska turer. Ett stort arbete var själva finansieringen - hela projektet, köp, flytt, uppbyggnad ligger runt en miljon kronor.

– Genom bidrag från olika håll har Byalaget fått in 900.000:- vilket har gjort att den egna insatsen är 100.000:-, berättar Bea.

– Med Olas hjälp har vi fått kontakt med olika bidragsgivare, som alla har varit väldigt positiva.

– Det har varit en lång process att ansöka om alla bidrag och det finns krav på uppföljning och redovisning. Allmänna

arvsfonden är en sådan bidragsgivare. Där finns också möjlighet att få bidrag till framtida aktiviteter för ungdomar. Byalaget har också skaffat sponsorer, både företag och privatpersoner som stöttar driften av stugan. Ytterligare bidragsgivare är välkomna.

När det gäller frågan om aktiviteter i och vid stugan, har förslagen varit många, t.ex. cykelbana, skateramp och Boulebana. Ett förslag om ungdomsverksamhet förverkligas under början av det här året. Då kommer det att vara öppet en kväll i veckan för olika aktiviteter, pyssla, fika, spela spel eller bara umgås. Det finns också planer på att starta en E-sportförening. Idéerna är många men byalaget vill gärna att sunhultsborna kommer med flera förslag.

Stugan kostar inget att använda för projekt som drivs i samhällets, byalagets, regi men den går också att hyra för andra ändamål. Uthyrningen ger ett välbehövt bidrag till driftskostnaderna. Först ut var ett brudpar ifrån Tranås som hade sin bröllopsfest i stugan.

Bea och Daniel poängterar också hur viktigt det är med folk som vill vara med och driva stugan - vara aktiva och bidra. Den ideella arbetskraften är jätteviktig. – Många har redan varit med och hjälpt till och vi vill rikta ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit till att genomföra det här projektet, säger Bea.

Byalaget har gjort ett fantastiskt arbete med den gamla stugan från skidbacken i Tranås. Den kommer alldeles säkert bli till stor glädje för sunhultsbor och andra som har behov av en trevlig lokal för sina arrangemang.

/Staffan Hellgren



# COUNTRYLINE

SWEDEN

Brahegatan 39, GRÄNNA • Tel. 0390-101 01

www.countryline.se

Välkommen till

Krukmakare

Laila Bülow-Mattsson

**Blå Pumpen  
Hantverk**

Storgatan 49, 573 32 Tranås  
Tel. 0140-185 22

Öppetider: Tisd-Fre. 10-18 • Lör. 10-14  
www.lailabulowmattsson.se



# Gårdebo Skog

www.gardeboved.se

martin.lindstrom1@outlook.com

**Brasved - Pannved**

Från 25 till 60 cm  
Transport ordnad  
070 246 66 70

*Honung säljes*



*Från egen Bigård i Sunhultsbrunn  
Magnus Ljunggren, Gamla Vägen 20*

*070-55 212 56, 0140-212 56*

*Hemleverans kan ordnas*

# ISARYD'S

## Entreprenad & Lantbruk AB

Tel: 070 2431344

jonas@isaryds.se

## AB Gösta Cederqvist

Industrigatan 17, ANEBY

Tel: 0380-406 17 • www.cederqvists.se

**Husqvarna**

# colorama

COLORAMA ANEBY, KÖPMANGATAN 7, TELEFON 0380- 400 56  
SVENS FÄRGHALL AB WWW.COLORAMA.SE

# LinderåsLantTeknik



Smålandsvägen 6 573 97 TRANÅS Tel. 0140-500 37  
E-post: Info@lantteknik.se Hemsida: lantteknik.se

# BroKonsult AB

Projektering väg, bro och markarbeten  
Jan-Olof Göransson, Slättergatan 12 573 38 Tranås  
Tel. 0707-48 59 96 / 0140-159 96

# ICA Supermarket

**ÖPPETTIDER  
ALLA DAGAR  
08.00-21.00**

**ANEBY  
Tel. 0380-400 11, 415 10**

# Bergfoths Grafiska AB

Hos oss kan du beställa det mesta inom tryck!

Visitkort • Brevpapper • Kuvert • Affischer  
Broschyrer • Roll-Ups • Vepor • Banderoller  
Bilreklam • Skyltar m.m

Tel 0380-418 00  
www.bergfoths.se • info@bergfoths.se

Reparation och Service av alla bilmärken  
Ordnar ombesiktning vid reparation av 2:or

# JLŠ Mek & Service

073-51 21 988

MekoPartner

johan@jlmek.se  
www.jlmek.se



# elajo

Aneby 0380 413 00  
aneby@elajo.se

**EL-DATA-FIBER-KYLA-LARM-LANTBRUK**  
Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och  
energiföretag med bred kompetens och kunnig personal.  
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

# KANONADEN

ENTREPRENAD

Bockängsgatan 2, 571 38 Nässjö  
Tel. Nässjö 0380 - 555 250 Tranås 0140 - 12101

# Nya Hullaryds Handelsträdgård

Snittblommor • Krukväxter • Binderier  
Tel. 0140-220 08





## FAGNING 8 maj

Lars-Åke Davidsson, Rune Andersson och Harald Runnestad deltog i fagningen.

Harald Runnestad och Magnus Ljunggren arbetar med en större gren som brutits av ett körsbärsträd.



## NATIONALDAGSFIRANDE 6 JUNI

Ett stort antal besökare fyllde parken vid Bydegården i Frinnaryd under nationaldagsfirandet. I bakgrunden skymtar utställarna Ann-Charlotte Johansson, Isaryd med speciella höns, Jan-Olof Wennberg, Bränna med 3 lamm och Mats Andersson, Örsås med 4 kalvar.

Tomas Axelsson, bygdegårdsföreningens, ordförande var programledare under nationaldagsfirandet i Frinnaryd.

Högtidstalare var frinnarydsonen Lennart Bondeson numera kommunalråd i Örebro. I bakgrunden Aneby Symphonic Band som spelade ett stort antal musikstycken under dagen.



## ARBETSDAGEN 30 JUNI



Tomas Axelsson förbereder borttagning av ytterligare ett stödben till klockstapeln som drabbats av röta.

Johan Andersson återfyller med matjord efter de borttagna stubbarna.



## LOPPIS 7 JULI

Loppmarknaden vid Hembygdsgården i Sunhultsbrunn med anor från början av 1970-talet samlade många besökare denna sommar också. Tyvärr kom regnet i början av de två timmar som aktiviteterna pågick men det stoppade inte försäljningen. Många gjorde loppisfynd och en god slant blev det till föreningen. När loppmarknadsgeneral Magnus Ljunggren avslutade med en signal i jakthornet så visade det sig att c:a 44.000,- hade kommit in vilket överträffar förra årets siffra. – Ett värdefullt tillskott till driften av hembygdsgården, säger Magnus.



Zandra Rydén och Eva Pettersson funderar på hur varorna på porslinsbordet ska exponeras.



Ingvar Johansson demonstrerar en ljudanläggning för en kund – och det blir affär!

## SLÅTTER 26 JULI

När årets varmaste dag ägde rum inbjöd Frinnaryds Hembygdsförening till slåtter i Majmålen - bra inprickat!

Farhågor fanns innan att få skulle orka att delta i det varma vädret, men 20-talet medlemmar och intresserade kom och genomförde projektet på rekordtid trots svåra slåtterförhållanden.

Efter en välbehövlig kaffepaus med extra vattenintag kunde ar-

betet avslutas och vandringen till Harryssons loge kunde påbörjas. Där hade Gerd Jakobsson och Tommy Andersson dukat framostkaka, jordgubbar och vispgräddor. Hembygdsföreningens ordförande, Hans-Åke Björklund, berättade att det finns hela 95 olika arter i slåtterängen. Detta har konstaterats efter en nyligen genomförd uppdatering. Hans-Åke framförde också ett tack till alla deltagare.



## LOGMÖTE 19 AUGUSTI



En gammal tradition är att hålla ett logmöte under augusti månad i Hembygdsgården i Sunhultsbrunn. I söndagens gudstjänst fick Jörgen Hultman ersätta en annan präst som blivit sjuk.

Han talade om att lyssna till gudsordet med alla sinnen och att vara glada. Den ekumeniska kören sjöng under ledning av Karin Axelsson och Ann-Charlotte Johansson och dagens bibeltexter lästes av Hans-Åke Björklund och Kerstin Karlsson. Kaffekorgen kunde senare avnjutas ute i det vackra sensommarvädret.





# BRASKVÄLL med TÅRTA

Frinnaryds Hembygdsförening 80 år!

Den 13 november var det födelsedagsuppvaktning i Hembydsgården i samband med höstens välbesökta brasafton. Jubilarer var Frinnaryds Hembygdsförening som fyllde 80 år.

Festligheterna inleddes av ordförande Hans-Åke Björklund som hälsade välkommen och gjorde en kortfattad historisk återblick på olika händelser i föreningens historia sedan starten 27 juli 1938. Vägångsönskningar från Henry Sjöstrand framfördes.

Efter detta fick deltagarna en lektion i konsten att laga kycklingryta. Mästerkocken var Svea (i det civila heter hon Martin) och Sven-Gunnar (som i vanliga fall lystrar till namnet Agneta). Det ryktades att kockarna härstammade från Flisbyamatörerna vilket gjorde att ingen i publiken var hågad att provsmaka på anrättningen! Desto större var aptiten när det var dags för kaffe och jubileumstårter!

När tårtfaten var länsade och kaffet urdruckat var det dags för anförande av Irene Oskarsson ordförande i Jönköpings läns hembygdsförbund. Efter att ha lämnat en jubileumsgåva berättade hon att det finns 138 hembygdsföreningar i länet med 25.000 medlemmar och i riket finns det 430.000 medlemmar som tillsammans lägger ner 3,8 miljoner timmar per år på hembygden. Irene Oskarsson talade om vikten att värna historien och pekade på utmaningen att ta sig an det nya men också behålla det gamla! Hon uppmanade till samarbete med skola och framhöll vikten av att hålla berättelserna vid liv och att ta vara på våra traditioner.

Hans-Åke Björklund tackade för visat intresse och delade ut ett särtryck med föreningens historia.

*/Mikael Gripe*



## JUL PÅ ORREBO LOGE



Serveringsbordet var välbesökt.



Jonas Hellgren träffar Tomten för första gången i sitt liv.



Välfyllda marknadsstånd. Jan-Olof Wennberg med sina fårplådar.



Jättefina tomtar och bockar av gran hade Ausra Cederteg tillverkat.

**Jul** på Orrebo loge, i slutet av november, har blivit en tradition som lockar många besökare. Ett tiotal marknadsstånd finns på logen och utanför, i vagnslidret. Här kan du handla allt från små mjukisdjur till fårskinnplådar, julkransar och julbockar. Det är 4:e året som eldsjälarna Ann-Mari, Torbjörn och Gun Orre arrangerar marknaden på sin loge. Ann-Mari och Gun har bakat både lussekatter och kakor till serveringen. Det värmer skönt med kaffe på Orrebo loge en marknadsdag som den här, när det blåser kallt och snöar.

Och när Johanna, Andreas, Alexander och Johan sjunger julsånger från den lilla scenen av halm blir det riktigt fin julstämning. Så trevligt och mysigt att börja julen här!

*/Staffan Hellgren*



Stämningsfull julmusik av Johanna Boman, Andreas Orre, Alexander Orre och Johan Lennings





[www.midrocelectro.se](http://www.midrocelectro.se)

EL – STYR – PROCESS – SOL – ENERGITJÄNSTER - OVK

Johan Råsberg 070-345 14 99, Dan Johansson 072-503 82 76, Johan Pauli 072-503 83 65



Närserv.kontor, Aneby  
Tel. 0380-411 90

Stig-Göran Hyltbring  
Distriktsombud  
Tel. 0140-240 21  
Mobil. 070-69 25 288

# Sundhults

Entreprenad & Skogsvård AB

Ring!  
0703-697665

- Grävning
- Trädfällning
- Skogsvård



Hyltan, Aneby | 070-207 66 79

**Mekonomen**  
Bilverkstad

**HULLARYDS BILSERVICE AB**  
[info@hbil.se](mailto:info@hbil.se)

Vi släcker 2:or  
Vi utför försäkringsskador samt  
rutbyte och AC-service

0140 - 220 10  
[Mekonomen.se](http://Mekonomen.se)

Hullaryd  
57891 Aneby

- Flygfoto/filmning med drönare
- Digitalisering av smalfilm och VHS-band
- Hemsidor i Wordpress

## SWH Layout

0730-846986  
[info@swhlayout.se](mailto:info@swhlayout.se) [www.swhlayout.se](http://www.swhlayout.se)



ALLT INOM KAKEL OCH KLINKER

[www.jbplatt.se](http://www.jbplatt.se) • [joel@jbplatt.se](mailto:joel@jbplatt.se) • 0705 82 37 84  
Jb Plattsättning, Äsperyd 1, 578 92 Aneby

## Bosses Elteknik

Lövgatan 1  
578 74 Frinnaryd  
Tel. 0140-20012  
070-587 28 39

Elinstallationer  
Ljud och ljus  
Nyinstallationer, Reparationer av  
Bostads-, Industri-  
och Lantgårdsinstallationer

En lokal för dig?  
Frinnaryds Bygdegård



Möjligheternas hus:  
Bygdegården  
hyrs ut till olika ändamål

T.ex. Bröllop, dans och sammanträden.  
Har Du speciella önskemål försöker vi även lösa dessa.  
För bokning och närmare information kontakta  
Birgitta Kellner tel: 070-382 03 54  
[info@frinnarydsbygdegard.se](mailto:info@frinnarydsbygdegard.se)  
[www.frinnarydsbygdegard.se](http://www.frinnarydsbygdegard.se)

## PB BYGG

PELLE BÄCK BYGG AB

Ombyggnad • Tillbyggnad  
Renovering • Rotavdrag

Tel. 0140-109 80  
Mobiltel. 070-604 20 38 076-1413066  
Norrabyvägen 4, 573 43 TRANÅS



Nya delen av Frinaryds stationssamhälle, sett från söder, i slutet av 1930-talet, Foto: Oskar Jarén



## Människor vi minns del 2

**Gert Karlsson och Henry Sjöstrand minns sin barndoms Frinaryd på 1930- och 40-talen.**

I *Sockenbladet* förra året berättade jag och Gert, min gamle barndomsvän, episoder och lätt nostalgiska minnen av människor från Frinaryds stationssamhälle vid mitten av 1900-talet. Då höll vi oss mestadels väster om järnvägen, på andra sidan "undergången" som var den gängse benämningen på den gamla järnvägsviadukten, sedan denna, ett bra stycke före vår tid, hade tillkommit omkring 1920 i samband med dubbel-spårsbygget.

Den här gången, men först i slutet av berättelsen, ägnar vi oss också en del åt östra sidan. Där hade vi båda våra hem, i det nya centrum som växte upp, när nya landsvägen (nu Sunhultsvägen) byggdes i slutet av 20-talet. Den medförde en riktig byggrusch i mindre skala. Då sjöd det verkligen av liv, verksamhet och framtidstro i samhället.

Gamla Dockelia, nu Docklidsvägen, som var samhällets pulsåder fram till omkring 1930 får vi av utrymmesskäl återvända till i *Sockenbladet* nästa år.

Allra först förflyttar vi oss ett stycke västerut och följer, med utgångs-

punkt vid Fritzells fastighet Särila vid Stationsvägen 5, det som idag är Åbrovägen. Den var i äldre tid en del av den gamla häradsvägen västerut mot gamla bron över Svartån. Före järnvägens tillkomst 1874 gick vägen i en tänkt rak linje från Fritzells fastighet österut (över nuvarande bangård) och mötte dagens Docklidsvägen/Dockelia, där den nu rivna stora och folkrika fastigheten Haga låg. Tyvärr finns inte Haga kvar, det är ledsamt av flera anledningar, men det får vi återkomma till vid ett annat tillfälle.



Åbrovägen. Fritzells fastighet är det grå huset till höger.



Docklidsvägen

Dahlhem, som nu har adress Åbrov. 2, beboddes, sedan fastigheten byggts på 1880-talet, av lumphandlare Jöns Gustav Johansson Frisk (f. 1836, död 1912) och hans son Oskar och dennes familj. Oskar Jarén har porträtterat 'gamle lumparn' (se min bok om Oskar Jarén sid. 140) på ett mycket fint sätt. Men i vår barndom på 40-talet bodde sondottern Lavida där med sin man Edvin Magnusson. De hade också hy-



Lumphandlare Johansson med familj.

resgäster i huset, bland andra Rickard Rönn med hustru. Edvin var från början banvaktsson från Härjedad och var liksom hustrun Lavida aktiv i ortens baptistförsamling. Han var dock kanske mest känd som skicklig möbelsnickare och hade börjat sin bana på Bergkvists möbelfabrik en gång i tiden. Senare hade han länge egen rörelse på övre vå-



Frinaryds torg idag, österut, med statyn föreställande Oskar Jarén.

ningen i Bröderna Johanssons snickerifabrik. Därifrån minns vi för alltid den starka doften av lack och bonvax mm. som slog emot en, när man öppnade dörren in till Edvins verkstad.

I Sandmaden (Åbrov. 4) bodde familjen Karlsten med barnen Margit och Raul som var våra skolkamrater. Det äldre paret Karlsten, farföräldrar till barnen, hade samtidigt sin enkla lilla lägenhet i ett uthus ner mot mossen, därnere var senare paret Thea och Tage Lindström en tid hyresgäster, innan de flyttade och så småningom skaffade eget. Karlsten d.ä. (död 1942) hade emigrerat och vistats en tid i USA men så småningom återvänt. Sonen Simon Karlsten tycks ha varit född i USA 1904.

Mitt emot Sandmaden hade slaktare Rosell byggt sin fastighet redan på 20-talet. G.W. Rosell kom ursprungligen från Östergötland liksom hustrun Anna. Rosell hade kring sekelskiftet startat sin rörelse i Vagnsvik (Docklidsv. 3) med både slakteri och butik men på 20-talet flyttade han rörelsen till det nybyggda huset som fick namnet Nyhem och bestod av stort bostadshus, affär, kylrum samt en stor uthusbyggnad för slakt och rökning mm.

Rosells bror var plåtslagare och hade även han sin verksamhet i Vagnsvik en tid i början av 1900-talet. Från "slaktarns" butik kommer vi särskilt väl ihåg sonen Rickard, gift med Ebba, men också Herman Bock. Han var bror till Anna Rosell och kom från Boxholms-trakten.

Paret Rosell hade många barn av vilka flera bodde kvar i trakten hela sitt liv. Hos "slaktarn" köpte man standardvaror som ett halvt kilo malet kött och ett hekto rökt medvurst. Allt var

tillverkat på platsen och av högsta kvalitet. Doften från rökeriet och de rökta produkterna var märkbar men ändå rätt angenäm tyckte vi. Rosells sålde en tid också sina produkter ute i bygden med hjälp av en charkbil, i regel var det som vi minns det Rickard som var chaufför. I Rosells fastighet har det på senare tid varit bl.a. antikaffär.



Slaktare Rosell hade sju söner!

Nere i Gropen som uppstått när de tidigare stora gruskullarna hade exploaterats vid järnvägsbygget på 1870-talet byggdes Sjukkaskekapellet 1903, det blev en viktig samlingslokal i samhället, även biograflokal. Där var vi många gånger på julfester och tillställningar av skilda slag. "Sjukkasen" övertogs av Axel Johansson i Norrgården och byggdes i mitten av förra seklet om till bostäder. Där hade även Björn Stenhammar tandläkarmottagning några år. I Sanna vid nuvarande Läderstigen (nr 6) fanns Ernst Nöjds skomakeri, innan han i mitten på 40-talet flyttade till moderna lokaler vid nuvarande Sunhultsvägen i den nya delen av samhället.

Flera minnesbilder från Gropen d.v.s. nuvarande Läderstigen: I det s.k. Hertzmannahuset/Fridsborg (Läderstigen 1), uppkallat efter garvare Hertzman, ombesörjde systrarna Hertzman tvätt och strykning när vi var riktigt små. Därifrån har Oskar Jarén tagit ett flertal intressanta interiörbilder. I sena-

re tid, medan vi fortfarande var barn, bodde här bland andra Gustaf och Anna Wisén. Wisén hade tidigare varit banvakt både i Axeryd och Brinka och paret höll i Fridsborg bröllop för sin dotter Signe när hon 1941 gifte sig med min farbror Gunnar, jag var själv brudnäbb, klädd i blå hemsydd sammetskostym, vid det tillfället. I Sandholmen (nr 4) bodde i vår barndom Anna Blom, före vår tid betydelsefull innehavare av Kiosken i samhället. Hon var dotter till smeden Göran Blom (f. 1841) som haft sin smedja alldeles i grannskapet. I det omedelbara grannskapet har vi även tydliga minnen av Anna Bloms efterträdare i Kiosken, nämligen Ellen Karlsson med dotter Ellalisa, likaså av familjen Lindström, särskilt då Dagny L. och hennes barn. Dagnys mor hette Amanda Ström och härstammade från soldattorpet Kodön under Frinaryds Nerby.

Huset närmast ån mot norr (nr 6) ägdes i vår barndom av den humoristiske f.d. lantbrukaren Klas Ekvall, cykelburen och lättviktarburen lantbrevbärare mm, med hustrun Elsa f. Sjöström och dottern Ulla och på andra sidan vägen/gatan låg fastigheten Strömslund (Åbrov. 7), byggd på 1880-talet, med tre olika hus.



Klas Ekvall med sin lättviktare

Huvudbyggnaden i två våningar beboddes fram till 40-talet av de s.k. "Söderdalaternas", Anna Söderdal och Helga Söderholm, de var dötrar till bagare Söderdal och hans hustru Charlotta som hade startat Charlottendals bageri och konditori på 1880-talet. Helga var änka efter kakelugnsmakare K.M. Söderholm och hade 1917 - 34 innehaft och drivit Brunnsrestaurangen (nuvarande Vårdshuset) i Sunhult. De båda



systrarna var födda 1866 och 1868 och när de gick bort på 40-talet hölls det stor auktion efter dem. Jag minns att min far då ropade in ett par nyrokostolar som jag fortfarande har i min ägo.

I den gröna längan åt söder bakom Strömslund härskade virkeshandlare Lång med hushållerska. Hustrun Carolina var sedan länge ute ur bilden. Lång betraktade vi nog som en mer eller mindre otillgänglig surkart. Jag minns honom i alla fall med katt och toddyg-las bredvid sig på skrivbordet. Han har liksom mängder av andra frinnarydsbor porträtterats av Oskar Jarén. Huset (nu sedan länge rivet), eller åtminstone delar av det, hade en gång i tiden varit en torpstuga i Ralingsås som flottats i nedmonterat skick på Svartån ner till Frinnaryd, där den byggts upp igen. I Långs uthus hade åkare Fransson en tid stall för sin häst.



Familjen Långs hem.



Virkeshandlare Lång i egen hög person!

Huset närmast åbron och garveriet (nr 9) byggdes 1913 och ägdes av garvarefamiljen Lundberg, det har nu ersatts med en modern villa. Gamle garvare Lundberg f. 1853 ägde en tid även Strömslund där Söderdalatanterna bodde, han hade en gång i samhällets barndom kommit från Malmbäck. Gamle Lundberg avled redan 1935, alltså före vår tid, så av honom har vi självklart inga minnen, men desto fler av sonen Erik Lundberg och hans syster Agnes.

Erik var en verklig stöttepelare i Sjukkasföreningen och alla inbetalningar av medlemsavgiften gjordes hemma på hans kontor. Erik drev garve-

riet fram till nedläggningen på 50-talet. Där arbetade då ännu Tage Lindström som har berättat för mig om verksamheten (läs mera om det i Sockenboken). Garveriet stod ju kvar ända till senaste sekelskifte och garveriets kvarlämnade papper finns bevarade och arkiverade i Jönköping.

Vid garveriets brygga badade frinnarydsborna på 20- och 30-talet trots närheten till garveriet med diverse suspekta kemikalier, men i vår egen barndom flyttades badplatsen av olika skäl till klapphuset på norra sidan av åbron. Där fanns en liten badvik med sandboten, där lärde vi oss simma och där gick det utmärkt att dyka från broräcket – om man var tillräckligt modig förstås. Gamla åbrons öde är tyvärr oviss. Träkonstruktionen är i dåligt skick och behöver ersättas. Det vore verkligen sorgligt om detta fina kulturminne skulle försvinna – bron är bevisligen den äldsta bron över Svartån i hela trakten. En första genomgripande renovering av bron gjordes f. ö. redan 1962, den bekostades av folkskollärare Gustav Lundberg, han var bror till Erik och Agnes Lundberg och bosatt i Nässjö.

I en lite halsbrytande manöver återvänder vi nu, för att avrunda vår berättelse för den här gången till nuvarande torget med Oskar Jaréns staty på östra sidan av järnvägen. Står man på torget vänd mot öster intill den fantastiske Oskar Jarén har man det ärevärdiga Missionshuset till vänster, det har betydligt väldigt mycket andligt och socialt i Frinnaryd, men det är snart ett minne blott, eftersom rivning är på tal vad vi kan förstå. Missionshuset byggdes 1877 på initiativ av församlingens kyrkoherde i samhällets första barndom. Det var ursprungligen en filial till Statskyrkan, det ansågs att det behövdes en kyrklig lokal också i det framväxande stations-samhället.

Från långt senare tid på 40-talet minns Gert och jag framförallt vaktmästarparet Ida och Karl Gustavsson Lantz och ett par av deras barn. De bodde på övervåningen åt söder. Intill lilla salen fanns det ett rejält kök där man kokade kaffe vid alla större möten, söndagsskolfester och högtider. På foton från mitten av 1900-talet syns det rödfärgade dominerande missionshuset med sina stora fönster och med det väl tilltagna dasset till höger.

Vi har också minnesbilder av hur Kalle G. ibland eldade den stora kaminen glödhet under vinterhalvåret, han hade före frinnarydstiden varit rättare

i Hästeryd. Före familjen Gustavsson Lantz hade vaktmästarsysslan i missionshuset under lång tid innehafts av Adolf Johansson, kallad Adel. Hans dotter Ebba, mera känd som Ebba Adel, var under lång tid legendarisk föreståndare för telefonstationen i Frinnaryd, den fanns då i fastigheten Jakobsberg (nu Rosenvägen 4) före automatiseringen på 50-talet.



Ebba Adel

En snabb tur uppåt nya vägen/nu Sunhultsvägen blir nödvändigtvis rapsodisk av utrymmesskäl. Vägen/gatan kom som jag sagt tidigare till i slutet av 20-talet genom en insats av lokala entreprenörer, bl.a. Axel Johansson i Norrgården. En av de första som etablerade sig här var Gideon Rosén, han flyttade föräldrarnas affär från Haga vid mitten av 30-talet. Det gamla Haga, som varit affärs- och bostadsfastighet sedan 1875 och gamla vägen/Dockelia kommer vi att ägna oss åt i detalj i nästa års Sockenblad. Gert och jag har omfattande minnen av Gideon och Julia Rosén men också av sönerna Olle och Åke.



Gideon och Julia Rosén

'Rosénahuset' står kvar idag i nästan ursprungligt skick men tyvärr utan någon affärsrörelse. På 40-talet saluförde Gideon Rosén inte bara specerier utan också mängder av andra produkter som efterfrågades av landsbygdsbefolkningen i trakten. Man hade också tidigt utökad rörelsen med en manufakturav-

delning där Julia var föreståndare. Utanför affären fanns det bensinpump och även en godisautomat, men vad vi kan minnas så fungerade den oftast inte.

Våra doftminnen från Roséns affär är betydande, det gäller kryddor, specerier, textilier och inte minst salt sill från den obligatoriska sillatunnan strax innanför själva butiken. Gideon fick periodvis hjälp av sina söner men hade även en expedit anställd, en längre tid var det Bertil Karlsson, som senare etablerade sig som självständig handlare i Hycklinge i Östergötland.

På vänster sida uppåt gatan byggde i slutet av 30-talet Oskar Wilderot ett nytt fyrkantigt funkishus, Solsäter, som nu är rivet. Oskar W, tidigare vaktmästare i Ebeneser och lokalredaktör för Tranåsposten, bodde ovanpå med hustru Maria, i nedervåningen hade svärsonen Nils Ericsson med hustrun Ingrid både radioaffär och pappershandel. Senare gjordes det hela om till sparbankslokal (Hullaryds sparbank), den lades ner efter ett par decennier.



Oskar Wilderots Solsäter

Mittmotet på andra sidan gatan uppförde elmontören Verner Larsson kring 1945 sitt stora hyreshus med två affärslokaler, dels Ernst Nöjds skomakeri och skoaffär, dels en egen liten elektrisk affär. Huset revs för ett par årtionden sedan, eftersom det stod i vägen för den nya genomfarten.

Nere till höger på nuv. Vagngatan låg på vår tid Erik Malms/Elis Karlssons smedja som så småningom omvandlades till bilverkstad och längre bort på Vagngatan Bröderna Johanssons Snickerifabrik som hade tillkommit 1932 ( nedbrunnen 1976). Vid den gatan låg också den lindströmska fastigheten (Lindesborg, Vagngatan 3, nu nedbrunnet) som ägdes av Uno Lindström samt Karlsborg (nr 5), hemvist för familjen Gustavsson – vi minns i synnerhet syskonen Ebba och den originelle Viktor väl.

Öster om Solsäter uppförde Nils



Flygfoto över Frinnaryd 1961

Johansson och hustrun Greta, dotter till möbelfabrikören Bergkvist, sitt rödbruna hus Ekenäs (nr 7). Nils Johansson gick alltid i samhället under namnet Nisse KG, han kom från Hultåkra och var son till arrendatorn där, K.G. Johansson, därav namnet KG. Nils och Greta minns vi även som snälla och vänliga söndagsskollärare i Ebeneser. De hade startat manufakturaffär i sitt nya hus, där kunde man köpa det mesta i klädväg på vår tid, dessutom tyger, garn mm. Doften från textilerna i KG:s affär har vi fortfarande kvar i våra näsborrar. Rörelsen lades ner under tidigt 60-tal. Nils Johansson avled ett par årtionden senare under ett besök i Israel.

Nästa hus (nr 9) på vänster sida, fortfarande idag med grön fasad, byggdes av möbelfabrikören Axel Bergkvist, han hade ju sin fabrik strax intill. En tid i slutet av 40-talet och början på 50-talet hade Frinnaryds första distriktssköterska Margareta Nye sin mottagning på övervåningen, så där blev vi ibland både omplåstrade och vaccinerade.

Källås (Stötgatan 1) med Stötakällan (som fått namn efter kyrkstöten Friberg och hans hustru Klara) kommer vi att berätta om i ett kommande Sockenblad, det var en av samhällets första byggnader och existerade långt före järnvägsepoken. Om Franslund (Sunhultsvägen 13) har jag skrivit så mycket i min bok om Oskar Jarén att jag får hänvisa dit. Gert och hans familj hade mycket nära kontakter med både Oskar Jarén, hans syster Maja, svågern Axel Johansson och deras tre döttrar.

I Rydsholm (nr 17) bodde på vår tid Anna och Karl Ström. Den sistnämnde spelade dragspel och var på något sätt besläktad med den kände Ydrespel-

mannen SpeleJocke. Anna hade sitt ursprung i soldattorpet Kodön under Frinnaryds Nerby.

Skogsudden (nr 19) hade byggts upp av Josef Karlsson som en gång varit banvakt i Härjestad. Han var barnfödd i Frinnaryds Klockaregård och bodde i Skogsudden med hustrun Betty och senare med Frida J. Övervåningen hyrdes på 40-talet av lilla Ottilia Johansson som ursprungligen kommit från Bänarp.

Vi avslutar minneskavalkaden i Gerts hem Skogshill (nu nr 21) som byggts av hans pappa Petrus Karlsson.



Petrus Karlsson – "Busspelle"

Skogshill med övre delen av nya vägen/Sunhultsvägen och trakterna däromkring samt fastigheternas ägare-invånare återkommer vi till senare. Väl mött till fortsatt minnesvandring nästa år, det blir då i huvudsak fråga om Dockelia, samhällets ursprungliga pulsåder.

/Henry Sjöstrand

Om Frinnaryds samhälle kan man läsa i Henry Sjöstrands böcker *Från Svartebro till Socknamon* och *Frinnaryd i Småland*. Där finns hela den historiska bakgrunden beskriven.



# DET HÄNDE(R) I FRINNARYD



Aneby Kommuns nationaldagsfirande i Frinnaryd

## BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN

Frinnaryds bygdegårdsförening har haft ett år med många olika aktiviteter.

Året började med att man vid tjugonde Knut dansade ut Julen på torget, där Samhällsföreningen redan till första advent ställt upp en gran. Man dansade till levande musik och efteråt var det samling i Bygdgården för fika och tomtebesök. Barnen fick en godispåse skänkt av Lions.

Till påsk blev det underhållning och påsklunch på skärtorsdagen, för ett tjugotal personer.

Ett gemensamt arrangemang är valborgsfirandet som ena året är i Sunhultsbrunn och nästa i Frinnaryd. Det här året var det åter på idrottsplatsen i Frinnaryd.

Under året har flera kurser arrangerats i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Kurser i släktforskning, yoga samt stick- och virkkurs. Under hösten har också Gösta Carlström haft en kurs för åtta deltagare, i växtodling. Kursen har varit mycket uppskattad och förhoppningen är att det blir en fortsättning till våren.

4H är en organisation som arbetar med ungdomar. I storstäder får ungdomar vara ute på lantgårdar - här i Frinnaryd hyrs en lokal i bygdegården där 4H anordnar aktiviteter. 2018 blev det lankvällar, filmkvällar och andra aktiviteter inne eller ute, beroende på väderlek. Per Carlson i Frinnaryd är ansvarig för 4H i Jönköpings län och ansvarar för aktiviteterna i Frinnaryd. 4H har även aktiviteter under skolloven. Barn och ungdomar, 8-14 år ca, är välkomna att delta.

Av våra nyanlända familjer bor inte så många kvar längre. De flesta har glädjande nog fått arbete, dock på annan ort, och flyttat dit. Det innebär att de aktiviteter som bygdegårdsföreningen ordnade för dem har upphört. Upphört har också biblioteket som tyvärr fick stänga utan förvarning. Böckerna gavs bort till den som ville ha dem och biblioteket stängde. Ett bibliotek i Frinnaryd hade tydligen inget värde för politiker och tjänstemän i Aneby. Och eftersom de inte ville ha tillbaka böckerna hade de tydligen inget värde för dem heller.

Den 6/6 var det dags att fira Nationaldagen. Aneby kommuns firande var i år förlagt till Frinnaryds Bygdgård. Det blev en fantastisk dag med många gäster. Högtidstalare var frinnarydssonen Lennart Bondesson, numera kommunalråd i

Örebro som höll ett mycket uppskattat tal. Dagen avslutades med kaffe och egentillverkad ostkaka.

Vid Midsommarafton anordnades, som traditionen bjuder, midsommarfest i bygdegårdsparken.

Andra återkommande aktiviteter är Fredagsfika kl 11 varje fredag i Bygdgården. Musik-quiz samt pubkväll med vår egen "Elvis", Erling Lundberg, uppskattades mycket.

I början på september anordnades loppmarknad i Bygdgården och tillsammans med boende på Åbrovägen och Långs väg.

Under fjolåret har också Aneby kommuns hembygdsråd anordnat ett helgläger för ungdomar i Aneby Kommun, då Frinnaryds Bygdgård blev övernattningsplatsen. Ett 20-tal barn som just slutat 5:e klass fick lära sig om gamla saker, hugga med yxa och prova på gamla verktyg. De fick matlagningskunskaper av Ulf Lundberg i Bredstad och de besökte Stjärneborg och Åsens by. Ett mycket uppskattat läger.

Det har varit två auktioner i Bygdgården i augusti och oktober. En auktionsfirma har då hyrt gården. Har du missat det? - Leta efter annonser i Tranåsaktuellt! Vi hoppas på fler auktioner under 2019.

Den 7 oktober visades Anders Hansers dokumentärfilm om Malte Liewen Stierngranat i bygdegården.

I slutet av november anordnades en dag med julpyssel med bland annat tillverkning av julbockar och jultomar av granris med Lars Åke Davidsson Sunhult som ledare.

Julbord i december är också ett återkommande arrangemang. Maten kommer från J3-Köket som vi har ett samarbete med.

Under fjolåret året har bygdegården hyrts ut till fester och tillställningar och eftersom det var valår så anordnades politikerdebatt, med samtliga partier, en dryg vecka innan valet.

En idé till en ny aktivitet under 2019 är att alla föreningar tillsammans - Hembygdsföreningen, Bygdgårdsföreningen, Svenska Kyrkan, Docklidskyrkan, FIF och Samhällsföreningen - ordnar en träff för de som flyttat till Frinnaryd under de senaste 5 åren. Tanken är att de skall välkomnas i samhället och bli en del i samhällsgemenskapen. Möte med föreningarna är planerat till januari för att dryfta förslaget.

/Styrelsen för Bygdgårdsföreningen



Partiledardebatt inför kommunal- och riksdagsvalet 2018

## SAMHÄLLSFÖRENINGENS TOMTEVANDRING LOCKAR ALLT FLER

Lördagen den första december genomförde Frinnaryds samhällsförening sin uppskattade tomtevandring. I skogen kring skidstugan kom ca 300 barn och vuxna för att träffa på både tomtar och troll i skogen. Barnen kunde lämna sin önskelista hos tomtefar och när de kom till tomtemor fick de en julk-lapp. Vid skidstugan serverades det korv med bröd och de som ville kunde spela på chokladhjulet.

/Samhällsföreningen



Ett av trollen var Linnea Andersson. Tomten var Ann-Marie Orre.

## FIF – en IDROTTSFÖRENING MED MÅNGA AKTIVITETER

Under året som gått har Frinnaryds idrottsförening varit aktiva på många områden.

På fotbollsfronten har seniorverksamheten efter att ha gått lite på sparlåga under några år kommit igång igen. Den där sugen som tappades då återfanns i november förra året och nu har Frinnaryd ett seniorlag i div 6 igen – och ett B-lag.

Ungdomsverksamheten med pojklag och tidigare även flicklag har varit igång hela tiden men fotboll på seniornivå har varit spontanfotboll någon kväll i veckan. Där har tankar på att starta igen grott ett tag, faktiskt under ett par år. Man har



Mihael Soldan jonglerar med bollen inför Frinnaryds match mot TFF.



Premiere Leaguematch på TV - här finns mycket att lära!

egentligen bara väntat på rätt tillfälle att starta upp igen och så, förra hösten kändes det rätt. Intresset hade vuxit bland tidigare aktiva och nya och också hos flera nyanlända ungdomar som kommit in i spontanfotbollsgänget.

Till uppstartsmötet i november när man ville kolla intresset, dök ett 30-tal fotbollssugna upp. Första ränningen blev redan i december och sedan var det igång.

- Det har varit ett lite jobbigt men jätteroligt år, berättar Henrik Göransson. Det är han som tillsammans med Torbjörn Jakobsson, Janne Gustavsson, Hugo Giron och Jonas Burman och med stöd från FIF:s styrelse dragit igång seniorverksamheten och också sköter träningarna. Några matcher vanns under det första året och fler skall det bli under kommande säsong. Träningen inför säsongen 2019 startade faktisk redan några veckor efter sista seriematchen men börjar på allvar i januari med träning flera dagar i veckan och inomhusturnering i Futsal för 5 manna-lag i Vrigstad. Sedan blir det försäsongsturnering, Hyundai cup för 11-manna, med gruppspel och cupslutspel.

Under året har FIF:s pojklag spelat med ett sjuannalag och till kommande säsong går laget upp en åldersklass och blir ett niomannalag. Det har inte funnits något flicklag det här året men några flickor har varit med i Boll och lek verksamheten för barn 6-7 år och under hösten har Anne-Lie Gustavsson startat spontanfotboll och spinning för äldre flickor en gång i veckan.



P06-laget pustar ut efter en match. Det var en varm fotbollssommar.

Förutom fotbollen så har idrottsföreningen varit aktiv på många andra sätt. Under sportlovet har man haft en aktivitet kallad Skridsko till 1000, skridskoåkning nere på den isbana som alltid spolas upp på grusplanen om det är kallt nog. Man har också ett samarbete med Aneby Kommunala Idrottsskola då elever 2 gånger under året kommer till Frinnaryds idrottsplats för att prova på att åka skridskor.

En uppskattad verksamhet är Sara Rydén's crossfit-träning i Sunhults gymnastiksal. Ett 20-tal killar och tjejer i alla åldrar får ett ordentligt träningspass en gång i veckan.

Där har också Ausra Cederteg dans för barn i åldrarna 5-7 år, en kväll i veckan.

All FIF:s verksamhet sker med hjälp av ideella krafter. Föreningen har flera sponsorer men mer sponsring behövs alltid. Liksom litet support vid seniorlagets hemmamatcher - det har visst varit litet tunnslätt på läktaren under den första säsongen. Det måste vi ändra på!

/Frinnaryds Idrottsförening



Habtemariam Negussie (Dan), ny i Frinnaryds IF och veteranen Martin Agrér.





# OSKAR OCH AGGE VET VAD DET RÖR SIG OM

När jag träffar Oskar och Agge är de på idrottsplatsen i Gripenberg där en ny klubbstuga skall byggas. Här skall de koppla in all vvs ifrån handfat till värmepump. Ett arbete som tar tid och kräver planering.

Agge och Oskar är tredje generationen rökrökare i familjen Ramde. Oskar är äldst och var den som först vågade steget över till det egna företaget. Båda arbetade för Jan Claesson i Aneby när Oskar bestämde sig för att starta eget och Agge för att jobba för Åkessons rör i Tranås. Då var de äntligen färdiga med



Lite justeringar krävs innan plattan gjuts till nya klubblokalen i Gripenberg.

sin utbildning. Först tre år i gymnasiet. Därefter två år som lärlingar med efterföljande gesällbrev, teoretiskt och praktiskt. Bra jobbat grabbar!

Under drygt 5 år kämpade Oskar på innan Agge undrade om de inte skulle köra ihop istället. Beslutet hade vuxit fram och till slut var det ganska självklart. Nu är det tre år sedan Oskar och Agges Rör etablerades.

– Det var morfar Kalle som lurade in oss på den här banan, berättar Oskar. När de var småkillar hände det att både han och brorsan Agge följde med morfar när han var ute och jobbade.

– På den tiden var det litet smidigare att hänga med, det är ju mycket hårdare regler idag.

– Det var lättare att hänga med på somrarna och bära lite verktyg, och känna på det lite. Träffa folk och lära sig lite av det sociala. Det är ju också viktigt, berättar Oskar.

– Det blev långa dar och det var tungt arbete, men det var ju nyttigt, flikar August in. – Det är nyttigt för ungdomar att få komma ut och känna på verkligheten. Man kan ana att morbror Fredrik, som gick i sin pappas fotspår och drev Ramdes rör tillsammans med honom under ett antal år, också påverkade grabbarna.

Killarna kan det mesta inom de flesta vvs- områdena. De kopplar grunder, installerar värmepumpar, bygger vvs i villor, gör servicejobb, sätter in vedpannor – you name it.

August bor med fru och två små grabbar i Vireda och Oskar med sambo i Aneby men i jobbet rör de sig inom ett ganska stort område, Eksjö, Aneby, Tranås, Ydre. Samarbeten med andra hantverkare är viktig och styr både arbetsplats och arbetstid.

Just nu har de fullt upp med arbete, det märks att det är högkonjunktur. Men att anställa fler känns inte aktuellt.

– Man säger ju att man skall vara två eller tjugo och två känns som en jättebra nivå för oss. Vi är självgående båda två och skulle ha svårt att ta in någon mer just nu. Vi har höga krav också, säger båda.

Agge och Oskar har skaffat sig många trogna kunder under åren, inte minst bland traktens bönder. – Det är viktigt att ta hand om och sköta sin kundkrets - det kommer ju en lågkonjunktur också. Kloka är de också! Lycka till i framtiden Oskar och Agge!

/Staffan Hellgren



Fläktmontering i Thorebrings nya lagerlokal i Aneby.

# AGGE & OSKARS

# RÖR

Oskar 076- 774 15 17 • Agge 076-774 15 11

Allt inom VVS • Rörmokare i tredje generation



# JOHAN ÄLSKAR ATT MEKA

Precis i kanten av Frinnaryds socken, ett stenkast ifrån sjön Noen har Johan Larsson sin bilverkstad. Det har tagit nästan två och ett halvt år men nu har JL's Mek och Service i Sjötorp blivit ett självklart val för många bilägare i våra omgivningar.

Som så många andra bilverkstäder är Johans Mekopartner - fördelen med

det är att man har ett bra varumärke att luta sig emot, gratis reklam, du kan erbjuda dina kunder en assistansförsäkring genom Mekonomen. Snabba leveranser av reservdelar.

Intresset för bilar startade nog med elbilen han fick i 3-årsåldern. Den körde han så det rök om det. Efter ett par veckor, puttade de på för att skulle gå fortare – tills motorn brann upp och så var den första bilen skrot...

Sedan har det bokstavligen talat bara rullat på. Crosscyklar, flakmoppe, A-traktor, motorcyklar och mängder av bilar ... och väldigt mycket mekanik som gav väldigt mycket nyttigt kunskap. Den första crosscykeln fick han i 10-årsåldern av pappa och det intresset har hållit i sig. Mot väggen i Verkstan står hojen han åker på idag, en 70-hästars Suzuki.

Det var självklart för Johan att gå fordonslinjen på Gymnasiet och bygga på med transportutbildning med körkort för tyngre transporter. Sommarloven tillbringade han hellre med huvudet under en motorhuv än på stranden.

Drömmen om den egna verkstaden blev verklighet för ungefär två och ett halvt år sedan. När Johan och hans flickvän Sandra hittade huset i Sjötorp med en stor verkstadslokal precis utanför huset var beslutet inte svårt. "Det var faktiskt svärmor som tipsade om huset och veckan efter var det vårt", berättar Johan. Efter många och stora investeringar, nytt verkstadsgolv och

kontor, har han nu en trevlig verkstad med en anställd. Och ryktet om JL's Mek & Service i Sjötorp, ganska precis mitt emellan Aneby och Tranås, verkar sprida sig. "Tillströmningen av nya kunder är god", berättar Johan.

På fritiden är det cross som gäller eller innebandy som gäller och ibland ett inhopps bakom ratten i en långtrada. Men för det mesta blir det jobb då också.

Familjen då? Sambon Sandra jobbar på en städfirma och familjen har två barn. Företaget tar väldigt mycket tid, men med en anställd sedan i höstas finns en förhoppning om lite avlastning och mer familjetid för Johan.

Kanske bäst ändå att ringa och boka service i god tid innan besiktningen!

/Staffan Hellgren





# SUNHULT SOM AFFÄRSCENTRUM PÅ 40, 50- OCH BÖRJAN AV 60-TALET

Det fanns ett stort antal av affärer för både produkter och service där bygdens befolkning kunde göra de inköp som behövdes i det dagliga livet. I Sunhult på 40 och 50-talet fanns det två lanthandlare där allt ifrån mat till spik kunde inhandlas. På ena sidan landsvägen låg den butik som kom att leva längst. Den drevs först av Gustav Dolck som byggde huset 1928. Lite historia om fastigheten den byggdes 1928 och värderad till ca 6000 kr det var Gustaf Dolck som drev Gustaf Dolck Speceri & Diverseaffär.

Den bytte ägare 1943 till ett pris av 33000 kr Då Albert ? Rosén drev den vidare innan Hans Johansson tog över butiken 1955 den hade nästan upphört att existera. Hans tog över fastigheten till pris av 42000. Hans rustade upp butiken på kvällar och nätter samtidigt som butiken var öppen. Början av 60 talet blev butiken för liten så Hans byggde en ny butik bakom den gamla som revs när det var dags att flytta in i den nya butiken.

Innan Hans tog över affären fanns där en BP pump där man pumpade upp bensin med en handpump i en glasbehållare som var graderad med antal liter och med självtryck fyllde på tanken i bilen. Under den här tiden fanns det faktiskt tre bensinmackar i Sunhult. Troligen var det Gustav Dolck som startade den första macken, BP, vid sin lanthandel. Den blev under Hazzes tid Caltex. På andra sidan vägen då en Esso mack upp under 50-talet. Det kan ha varit Lindvall som drev affär och bensinmack i Tranås som byggde den.

Den tredje macken låg vid södra utfarten. Det var Bengt Sunbrings bilservice "Gulf". Bengt började in verksamhet i ett garage på Frinnarydsvägen... med cykel o bilverkstad i mitten 50 talet efter några år där, när verksamheten växte flyttade han till en nybyggd fastighet där en modern Gulf mack och tillhörande bilverkstad drevs. I mitten på 60 talet började han även att sälja husvagnar och även uthyrning av husvagnar

I och med Hasses ombyggnation av lanthandeln, i början av 60-talet, försvann Caltex macken. Essomacken försvann troligen redan i slutet av 50-talet.

I slutet 40 och början 50 talet fanns även en Post i den lanthandel som blev Hazzes lanthandel år. 1955 flyttade posten till andra sidan vägen, närmare bestämt till Tranåsvägen 15. Det huset byggdes av Harald Andersson som drev sågverk. Sågverket med virkeslager upptog den mark där Östsvensk miljöisolering har sin verksamhet idag och där Sunhults sorterstation ligger.

I "Lindvallska huset" som låg mittemot Hazzes lanthandel låg den andra lanthandeln. Det var tidigare nämnd Lindvall som tog över den butiken efter lanthandlare Bjurström. Lindvalls Lanthandel upphörde någon gång i mitten av 60-talet

En liten bit norr om Lanthandlarna, på Allevi gavel, hade Radiokalle sin butik. 1955-56 byggde han det gula tegelhuset bakom Allianskyrkan och flyttade sin butik dit. När Radiokalle flyttade ut ur Allevi flyttade Brittias Hattmode in.

Söder om Hazzes låg Furudals Kafé där man kunde köpa en fika och en tisdagsbulle som det hette på den tiden. Furudals Fastigheten byggdes på 30 talet och där drevs kaféerörelse med olika ägare. En av dem hette Karin Frick som drev kaféet på 30-40-talet. Sista ägaren var Olga Frid som hade Kaféerörelse i Furudal fram till början av 70-talet när hon och hennes man köpte nuvarande Sunhults Gästgiveri. Kaféet i Furudal hade från 50-tal ansvar för skolbespisningen och det fortsatte på gästgiveriet fram tills Sunhults nya skola med matbespisning stod klar 1977.

I en utbyggnad av Furudals fastighet låg en charkuteributik med en avdelning med mejeriprodukter. Larsson?

Charkuteributiken blev under 60-talet en verkstad där dåvarande ägaren av Furudal, Björn xxx, tillverkade släpkärror till personbilar på beställning.

/George Sunbring



**Gårdsbutik & Ostkakskafé**  
 Ost, ostkakor, sylt m.m. Prova Brostorps ostpaj eller ostbricka i kaféet. (Måste förbeställas)  
 Öppettider se hemsida eller ring oss gärna om du har vägarna förbi.

**BROSTORPS HEMLAGADE OSTKAKA & OST**

Öppet året runt för bokade grupper.  
 Brostorps Gärd i Ydre  
 0140-430 54 • ostkaka.com



# UR JOSEF SJÖSTRÖMS MEMOARER

Josef Sjöström var från början av 1910-talet fram till slutet av 1940-talet lantbrukare i Norrgården, Frinnaryd.

Samtidigt var han fjärdingsman i bygden och vissa händelser finns med i en nedtecknad levnadsberättelse som hembygdsföreningen fått ta del av har vi med de anhörigas medgivande fått rätt att publicera delar av i Sockenbladet. Josef sjöng också och spelade dragspel och var hjälpsam mot många långt upp i åren.



Våren 1911 kom jag till Frinnaryd Norrgård, vilken köptes av min fader av Gustav Emil Frinnberg, Tapparp för 9000:50kr att tillträda 14 mars 1911. På gården två bostäder, ladugård för 5 kor samt ett par oxar, loge, stall, vagnbord, vedbod, svinhus, kringbyggd och gödselstack i mitten på gatan. Åkerarealen var 9 tunnland. Jag minns att det var solskin och vackert väder, jag hade ju lite jag skulle ha med mig, jag fick rätt så stort lass, så hade jag två kor dem ledde Erik, den ena hade jag fått och den andra hade jag köpt av far, en hade jag köpt av Klas i Hyltestugan så dom hade sällskap. Det var lång väg att gå, en köpte jag här och en i Råby, så jag hade fem kor, Elsa var hos mig några dar, och hjälpte mig. Sedan var jag ensam det värsta var med mjölkningen jag hade inte konsten men jag lärde mig snart, jag fick 10 öre litren utav samhällsborna.

Jag skulle köpa mig ett par oxar på Tranås marknad, då var jag och hjälpsade på Elin. Far hade bestämt att vi skulle mötas på marknaden men när jag åkte till marken så hade jag på vägen en bonde från Trehörna. Han hade ett par oxar som en torpare körde, jag frågade om de var bra och snälla, ja du kan inte få bättre jag har kört dom så jag vet det, bonden begärde 500 kronor för dem, jag ville pruta men det gick inte.

Vid Lillaryd köpte jag oxarna och

betalde dem., sen fick jag köra dem till Kimarp, under vägen dit blev jag bjuden 600 kronor för dem. Jag kunde ju inte sälja jag behövde dem, jag fick in dem i Kimarp. De fick hö och sedan gick jag för att träffa far, han sa vi kan inte köpa några oxar idag de är så dyra, jag sa att jag köpt. Det regnade hela vägen hem jag var genomblot, när jag satt in oxarna i ladugården så rann det genom taket, jag fick gå till Fritzell och köpa papp och lägga på taket, det torkade snart upp, sedan fick vi inget på hela sommaren. Jag började harva tidigt men det var hårt i jorden så fjäderharven tog skutt ibland, men oxarna var starka så jag fick bruk på jorden och sådde men det blev dålig skörd. Erik exerceerade så far staddes en dräng, han skulle hämta torvströ i Tranås. Han körde för fort i Ranmålabacken så hästarna skenade, kom på var sin sida om en telefonstolpe och stängen gick av.

Sedan körde Hjalmar och drängen gödsel från en utkörd hög på gårdet, det lutade uppför och hjulen sjönk ner i marken så hästarna drog inte dän Lasse. Då förstod far att det inte gick, han ringde mig och bad mig att följa med till Eksjö marknad och sälja Vega, men jag trodde inte det gick, men jag skall följa me. Vi åkte men det men det gick inte att sälja. Hur skall jag göra nu? sa far. Jag sa att vi ska köra henne själv hon är så finkänslig så jag talade till henne så hon får förtroende för er och ge henne en sockerbit och en klapp, använd inte piska. Far kan ju ha henne till lättare körningar och låt inte någon annan köra henne, förrän Erik kommer hem. Det gick bra för far han körde hela sommaren, han tyckte det var roligt hon var snabb på foten. På våren hade far auktion sålde av en del som han inte behövde han fick då 535 kronor för Vega. Då jag var här och odlade och plöjde upp mossarna då var ån sänkt, vi började att köra upp buskar så vi kunde lägga upp en säng och plöja så mycket att vi fick rum med buskarna, sedan körde vi in dem på det plöjda, vi hade två par oxar för plogen, Hjalmar körde de främsta. Vi hade en oskodd kälke till de andra och far satt

på den och åkte, plogen var fastsatt vid kälken och jag plöjde, starren var hård att plöja vi hade inte någon mossplög utan vanlig vändplögar men vi plöjde upp 5 tunnland på en vecka, sedan plöjde jag lite mer med mina oxar.

Erik var hos mig på hösten vi arbetade med grunden till ladugården, vi hade mera att gräva och andra arbeten. Det led mot jul och jag gick och tänkte på om det fans någon slaktare men så tänkte jag, vi kan slakta själva när Erik var här, jag hade en slaktmask men hade inte någon klubb, vi tar en yxa sa jag, vi gjorde iordning med vatten och en skälleho. När vi fick ut grisen skulle Erik slå på masken med yxan men det slant, han fick slå med flatan på yxan, då slant det inte, det går bättre med träklubba.

På försommaren var Elin här och hjälpte mig några veckor ibland, hon hade bekymmer och tänkte på om jag hade något att äta. Emil och jag var och hälsade på i Ödesjö. Jag bad Elin komma och hjälpa mig. Hon sa att du får fråga far och mor. Lovar de så skall jag komma. De har ju lagt sig nu sa ja, det gör inget gå du bara. Jag gick in till dem och frågade om Elin fick komma till mig. Så bad jag om Elin till livskamrat. Vi älskar varandra. Mormor sa att det är ju svårt att vara ensam så hon får komma till dig, sa hon. Emil och flickorna satt i köket och skratade men jag var glad att jag fått löftet. Det var varmt, solen sken varje dag. Vi hade bara ett klövergård. Det sådde jag snart och vi körde in höet. Det blev inte många lass. Sedan kom rågen. Den var bra, men vi fick meja på kvällarna för det var för varmt på dagen, det var dom som dog av solsting.

Det blev dubbelbröllop i Ödesjö den andra september 1911, då gifte vi oss, Elin och jag och Emil och Lydia. Hallinder vigde oss i granngården, sedan gick vi till bröllopsgården där var mycket folk och på kvällen kom det ännu fler. Vi fick visa oss många gånger, det var många från Tranås eftersom Emil arbetat där, de hurade värre och många smållar blev de, inte mindre än 34 fönsterrutor gick sönder utav smållarna så vi fick sätta i allt vad vi fick tag i. Vi var lyckliga och glada vi hade lovat varandra trohet och kärlek och den räckte till livets slut, vi tackade för allt vi fått och för glädjen under bröllopsdagarna. Vi reste hem på måndagen till vart gemensamma hem i Frinnaryd.

◇◇◇◇◇



## LINDESBORG Vagnatan 3, Frinnaryd Frinnaryds Klockaregård 5:11

Frinnaryds Hembygdsförening beslutade vid det första styrelsemötet 2018 att ta fram en historik för varje fastighet i Frinnaryd och Sunhult. Det är ett stort projekt som kan pågå länge och kanske aldrig blir helt färdigt men några byggnader och dess innehavare under åren finns nedtecknade.

I Sockenbladet inleder vi nu med att berätta om Lindesborg i Frinnaryd som ej längre finns kvar. Villan låg efter genomfarten och totalförstördes vid en brand 2016.

### Historik

Fastigheten var tidigare en torpstuga i Axeryd, Linderås och uppfördes 1904 av Gustav Adolf Lindström. Han var gift med Carolina f. Skolander. Familjen hade 9 barn nämligen Lindoff (1891 - 1982), Gustav (1892 - 1977), Anna (1894 - 1959), Maria (1896 - 1983),

Henning (1898 - ), Uno (1900 - 1984), John (1902 - 1987), Emil (1904 - 1987) och Per (1906 - 1975). Gustav Adolf avled 1930 och makan Carolina 1951.

Fastigheten förvärvades 1943 av lantbrevbäraren Uno (1900 - 1984) och Maria (1913 -

1979) Lindström som bodde där tillsammans med dottern Rose-Marie (f. 1946 - 2004

). Uno gifte sig med Maria (1905 - 1940) och fick sonen Sivert (Jack) (1926-08-26 - 1999-01-15 ). Uno flyttade till Vagnatan 7, Frinnaryd efter andra makans död.

Fastigheten förvärvades sommaren 1985 av paret Oskar och Ina Karlsson (föräldrar till Kerstin Karlsson) som bodde i Göteborg tidigare. De var då här på dop för sitt barnbarn Emil\* Oskar och det närmade sig Oskars pensionering. De hade tre barnbarn. De fanns i Frinnaryd och morföräldrarna ville bo nära dem.

Oskar totalrenoverade huset 1985 - 1988. I oktober 1988 gick han i pension och flyttlasset gick från Göteborg. De bodde i fastigheten till 2006. Oskar hade avlidit 2003 men Ina bodde ensam kvar. Hon avled på hösten 2006.

Dan-Åke Andersson köpte fastigheten 2006. Han jobbade då på DK-butiken i Tranås men övergick till Ricoh som serviceman.

Fastigheten förvärvades 2016 av Christoffer Vedenhag från Askeryd och den 29 oktober 2016 eldhärjades villan kraftigt och totalförstördes. Den revs i november 2017.

Källförteckning:

Frinnaryd i Småland 1983

Sveriges Bebyggelse 1955'

Kerstin Karlsson, Frinnaryd 2017

**BYGG  
& MARK  
HÖGLANDET**

**Din lokala Byggentreprenör**  
**NYBYGGNATIONER • RENOVERINGAR**

Kontor 0140-200 68  
Tomas Axelsson 070-320 33 00  
Ulf Holgersson 070-210 37 11



### Andelsmejeriet i Frinnaryd

För något över 90 år sedan, nämligen den 31 mars 1928, samlades ortens lantbrukare för att bilda ett andelsmejeri i Frinnaryd. Till kommitté utsågs följande personer: Simon Johansson, Karlslund, Fredrik von Malmborg, Vrangsjö, Paulus Göransson, Tapparp, David Öhrfeldt, Öringe, Axel Johansson, Norrgården, Axel Karlsson, Stockabäck, Henning Gustavsson, Örsås, Georg Karlsson, Isaryd, Viktor Sandén, Vivastås, Konrad Lundberg, Axeryd samt Sixten Lindblad, Isaryd som sammankallande.

Vid ett nytt möte den 14 april 1928 konstaterades att minimiantalet kor (400) övertecknats och beslutades enhälligt att bilda en andelsförening.

Vid det konstituerande årsmötet i sjukhjälpföreningens lokal (Rolandsborg) den 28 april 1928 antogs stadgar som i stort följde Tranås ortens Mejeriförenings stadgar. Till styrelse utsågs Sixten Lindblad, Isaryd med 267 röster, Simon Johansson, Karlslund med 231 röster, Axel Johansson, Norrgården med 181 röster, Edvin Källner med 175 röster, Axel Karlsson, Stockabäck med 137 röster, Viktor Sandén, Vivastås med 114 röster och Fredrik von Malmborg med 105 röster.

Ett nytt möte hölls redan den 5 maj 1928 då man enhälligt beslutade att överta mejeristen Frits Svenssons mejerifastighet inkl. inventarier för 55.000 med tillträde 1 juli 1928.

Enligt protokoll fört vid mötet med styrelsen den 4 juni 1928 konstaterades att över 40 ansökningar inkommit till befattningen som mejeriföreståndare. Beslut togs att kontakta i första förslagsrummet uppsatte mejeriföreståndaren Gunnar Hedström från Rydboholms mejeri, Västra Ryd. Följande anställningsvillkor erbjöds: kontant lön 125/mån. samt 1,5 % av bruttoomsättningen samt 10 % av nettobehållningen från svinhuset. För fri bostad och vedbrand skulle avdrag ske med 500.

Vid möte den 30 juni 1928 beslutades att utförsäljningspriset i föreningens försäljningslokal skulle vara: Helmjölk 16 öre/liter, skummjölk 5 öre/



En bild från mejeriet i Frinnaryd år 1912.  
Foto: Oskar Jarén

liter, kärnmjölk 8 öre/liter, vispgrädde 2 kronor/liter, tunn-grädde 1 krona/liter, helfet ost 2 kronor/kg, halvfet ost 1,50/kg.

Vid mötet den 8 juni 1929 beslutades att låta reparera svinstallet av Malm och Fogelström mot en kostnad av 100 kronor för allt. Simon Johansson, Karlslund antogs som auktionist vid offentlig auktion då 9 suggor såldes.

Beslut fattades vid möte den 8 januari 1930 att inköpa en ny Ford-bil och anställa chauffören Erland Andersson, Djupedal Vireda för Adelöv och Vireda. Samma villkor skulle gälla som för chaufför Nilsson som hämtar från askerydshållet.

Vid samma möte bestämdes att anställa en svinskötare för 35/månad eftersom det ej längre kan skötas som bisyssla. Man bestämde också att ansluta sig till mjölkbedömningsföreningen.

Styrelsen föreslår i protokoll 7 mars 1931 att låta återuppbygga det nedbrunna svinhuset med medel från brandförsäkringen.

I protokoll den 8 januari 1932 beslutades att låta patron Axel Dahlström, Hästeryd avsluta mejeriföreningens

räkenskaper och genomföra bokslutet för ett arvode av 50 kr.

Vid stämman den 7 mars 1933 beslutades att mjölkbilarna sommartid ej får anlända till mejeriet före kl. 8:30. Detta för att så många hästkörare som möjligt skulle hinna att expedieras före lastbilarna.

I protokoll den 6 juni 1933 beslutades kalla till extra föreningsstämma för att besluta om skummjölks-priset samt ev. inköp av Lövingsborg.

I protokoll den 7 februari 1934 samtalades om Länsstyrelsens resolution till hälsovårdsnämnden i Frinnaryd rörande mejeriets avloppsledning från svinhuset till Svartån. Det framgick i detta protokoll att en byggnadsplan var under upprättande i Frinnaryds stationssamhälle och i inväntan på denna fanns fler öppna avloppsdiken i samhället.

Beslut togs enligt protokoll 8 augusti 1934 att ålägga Gustav Dolk, Sunhultsbrunn att flytta sin mjölk-affär till lokalen bredvid landsbutiken så att den blev skild från övriga affären. Han skulle även åläggas att under instundande vinter upptaga tillräckligt med is för mjölkens avkylning.